

In het eerste jaar kan je kiezen voor:

Klassieke talen

Je bestudeert de taal van de oude Romeinen: Latijn. Je komt te weten hoe deze klassieke taal in elkaar zit, en wat de verbanden zijn met andere talen. Daarnaast leer je ook veel bij over de Romeinse geschiedenis en cultuur, vol met verhalen over goden en godinnen. Latijn is de voorloper van vele moderne talen en blijft tot vandaag zijn stempel drukken op onze leefwereld. Pas als je het verleden goed kent, kan je bouwen aan de toekomst!



Je krijgt dezelfde leerstof als Talen-Wetenschappen, met Latijn als extra vak. Wiskunde, Frans en Nederlands krijg je in een hoger tempo aangeleerd. We verwachten dus van jou een gemotiveerde inzet en een goede studiehouding!

Voor wie?

Je behaalde in het zesde leerjaar minimum 80% voor Nederlands en wiskunde. Daarnaast hou je van taal, geschiedenis en cultuur. Je bent niet bang van een beetje extra huiswerk.

Wat na het eerste jaar?

Na het eerste jaar Latijn kan je naar het tweede jaar Grieks-Latijn of Latijn. Je kan ook nog zonder problemen overschakelen naar de andere basisopties in het tweede jaar. Kijk snel op bladzijde 12.

Ik heb voor RC gekozen omdat er veel keuze is qua studierichtingen. Maar RC is veel meer dan leren alleen! Onder de middag worden er vaak verschillende activiteiten gepland: basketbal, volleybal, RC-factor... Je hebt ook het OLC, waar je aan de computer kan werken.

En als je honger hebt, is er keuze genoeg. In de refter kan je altijd lekker eten: een warme maaltijd, een broodje bestellen of zelf boterhammen meenemen en soep kopen. Het lijkt wel een beetje op een restaurant.

Eliza
| Moderne wetenschappen

Wij kiezen voor Latijn!

Ik vind Latijn leuk omdat ik een nieuwe taal leer en dat wou ik al lang doen.
(Razaan Muhammed)

Ik heb Latijn gekozen omdat ik later veel talen wil spreken en Latijn is daarvoor ideaal, het is de basis van andere talen.
(Loïc)

Ik heb Latijn gekozen omdat het me helpt om orde in mijn hoofd te brengen.
(Salma)

Ik heb voor Latijn gekozen omdat er heel veel verbanden zijn met andere talen. En als je nu in een taal zit, kan je echt verbanden leggen met het Latijn.
(Lucca)



Ik vind het leukste aan Latijn de cultuur en het vertellen van de vele leuke verhalen.
(Wassila)

Ik heb Latijn gekozen omdat ik zin had in een uitdaging.
(Dana)

Ik vind Latijn leuk omdat je zo goed leert studeren en dat heb je hard nodig.
(Victoria)

Ik heb Latijn gekozen omdat ik de Latijnse cultuur heel boeiend vind.
(Sarah)